



VISIE VAN HET TAI-JUTSU PROF. PIETERS A.

Inleiding:

Naar aanleiding voor de erkenning van de stijl Tai-Jutsu Professor Pieters A., schrijf ik de visie van deze stijl neer alsook haar waarden en normen die toepast op haar leden en de samenleving in het algemeen.

Een goede Tai-Jutsuka brengt voor zijn medemensen, collega's, vrienden, ouders en familieleden de belangrijkste waarden in onze krijgskunst n.l. respect. Waar hieronder de verschillende beschrijvingen.

Wat betekent respect voor mij als Tai-Jutsuka, krijgskunst beoefenaar:

Om dit goed te kunnen plaatsen hebben wij dit opgedeeld in vier verschillende onderdelen zoals wij dit interpreteren:

❖ Respect in het leven:

Gezien onze achtergrond als budoka (hij of zij die krijgskunst beoefend), inspireert het ons, de belevenis en de denkwijze van de samoerai ("dienaar" in toenmalig Japans Keizerrijk) m.a.w. deze edelman (soort ridder toen der tijde) beschouwde de natuur en haar inhoud, heel belangrijk. Wie het niet kon opbrengen een bloem, plant, het gras, de dieren, lucht, aarde, universum te waarderen, te koesteren, kon nooit zelf aanzien worden als belangrijk onderdeel van het leven. M.a.w. hij was zelfs niet waardig om te leven (dit vinden wij nu wel niet echt expliciet zo, maar mochten wij toen der tijd leven, dan konden wij dat er ergens plaatsen in die maatschappij).

Als krijgskunst stijl vinden wij al deze voorgaande instellingen lovenswaardig en heel belangrijk in deze huidige maatschappij die momenteel gebaseerd op het individualisering van alle mensen en niet zo zeer het belang van een ander. Voor de Tai-Jutsuka vinden wij als wij respect wil krijgen wij dit ook eerst moet verdienen, en dat kan enkel in onze ogen door je zelf weg te cijferen en ten dienste te staan van anderen. Het begint eerst met jezelf vooraleer je kan trachten dit door te geven aan anderen in de hoop dat zij dit ook inzien waarom dit noodzakelijk is. Het is steeds voor ons Tai-Jutsuka's een eer iemand te kunnen helpen, te ondersteunen in woord en daad, zonder er iets voor terug in de plaatst te krijgen.

❖ Respect als onderdeel in de maatschappelijke context:

◆ Waarden en normen:

Gezien wij in een vrij moeilijk en drukke maatschappij met al haar sterke en zwakke instellingen, het noodzakelijk is dat er een structuur die de grote mensen hoop (de maatschappij in weze is) leid, stuurt, berispt, bestraft, beloont en controleert, als tool wordt gehanteerd die dit nastreeft.

Door de evolutie en de ervaring die onze huidige maatschappelijk vorm geeft, is er vast gesteld dat het individu in een totale groep zonder de juiste regels, waarden en normering in het samenwerken, gedoemd is om te mislukken. Niet iedereen heeft zin voor verantwoordelijk jegens zichzelf en anderen en dit wellicht door enorme druk van diezelfde maatschappij. Voor mij zijn Waarden essentieel in het leven zij dienen als tool om onze volgende generatie te leren hoe belangrijk zij zijn als onderdeel van het leven, zonder waarden (bedoel hiermee zeker niet hoe rijk of arm, hoe sterk of hoe zwak, hoe intelligent of hoe minder begaafd) kan men moeilijk iemand anders appreciëren en respecteren, dit wordt jammer verwaarloost door het individu op zich om dat dit meestal hun hindert om dit als eigen respect naar andere toe over te brengen.

- ◆ Sociaal verantwoordelijkheid: De zin tot verantwoordelijkheid om anderen te helpen, ondersteunen belangloos en zeker niet het verrijken van de eigen persoon, is voor ons één van de belangrijkste deugden als mens in onze maatschappij die zo al genoeg is geïndividualiseerd en meer voor zichzelf wilt blijven zorgen, zonder een ander te ontzien.
 - ◆ Als voorbeeld fungerend: Gelukkig bestaan er in onze maatschappij nog vele mensen die als een model rol worden aanzien door de komende generatie (dit zijn ook niet altijd de juiste voorbeeld persoon hoor, laat dit gezegd zijnde). Voor ons als Tai-Jutsuka, mentaal en technische zo goed mogelijk te worden met de juiste instelling dit te zijn voor alle mensen in onze directe omgeving (gezin, vrienden, school, sportvereniging, stam café enz.) Dit is niet zo eenvoudig zoals men zou denken, we betrappen ons hier regelmatig op dat dit niet altijd zo goed lukt. Maar door dat wij ons zelf regelmatig laat voorzien door feedback van onze naaste omgeving, tracht wij hier wel steeds in de positieve zin te verbeteren. Wij vinden dat wij als voorbeeldrol zeer belangrijk zijn voor onze omgeving zonder dit zouden wij wellicht ook niet het respect verdienen dat nu al wordt geschonken waar wij als Tai-Jutsuka's ook heel dankbaar voor zijn.
-
- ❖ Respect voor het individu: Dat is voor de Tai-Jutsuka als een mijlpaal in zijn leven, wij willen steeds blijven geloven in ieder persoon ongeacht zijn of haar afkomst, religie, visie, intelligentie niveau, status in de maatschappij. Ondanks dat wij daar soms het niet zo goed van afbrengen, blijven we in het individu geloven. Dit is voor ons het Yin-Yang principe. In elke persoon schuilt er zowel goed als kwaad en word ook in balans gehouden, daar blijven wij steeds in geloven ondanks de ervaring die dit het soms anders leert. Dit is voor de Tai-Jutsuka een levens belangrijke tool waar we regelmatig kunnen ons aan optrekken om zo verder te gaan met het leven zoals we het nu doe.
 - ❖ Respect als een filosofische waarde in leven van Tai-Jutsuka's: Dankzij de filosofie leren wij alles over ons leven, dit leven beschouwend nadenken over ons zelf als individu, leert onze eigen zwakheden te kanaliseren en te analyseren om dit opnieuw onder de ogen te zien en te proberen ons zelf te verbeteren om nog als mens beter te dienste te zijn van anderen. Het leert de Tai-Jutsuka's nadenken over de eigen persoon binnen deze huidige maatschappij, de Tai-Jutsuka's

ten opzicht van anderen die ons nauw aan het liggen. Het leert de Tai-Jutsuka wat ten dienste zijn is t.o.v. anderen en onbaatzuchtig als instelling te gebruiken.

- ❖ Respect als toepassing en tool in het dagelijks leven als Tai-Jutsuka: Wat uit onze mijn ervaring, inzichten en zeker onze persoonlijke instelling geleerd hebben, is dat je als persoon, als maatschappij gewoon als mens niet kan leven zonder respect te betonen en te geven aan anderen. Respect is een vorm van uiting van dankbaarheid, liefde, onbaatzuchtigheid, eerlijkheid, vriendschap aan jezelf als individu maar zeker niet minder aan uw naasten, ouders, levenspartners, eigen kinderen, vrienden, ect. Wens men respect te verkrijgen dan moet men dat verdienen door zelf respect aan anderen, aan het leven, aan de maatschappij in haar doen en laten, te geven hoe moeilijk dat ook mag zijn.

Besluit:

Als Tai-Jutsuka ontwikkelen we een persoonlijke stijl, teneinde zich zo goed mogelijk te kunnen verdedigen, waarbij men wel de stijl van wijlen prof. Albert Pieters respecteert en onderhoudt.

Als Tai-Jutsuka het niet alleen om onze geliefkoosde krijgskunst voor zo reëel mogelijke situaties (op straat) ter zelfverdediging te gebruiken. Ondanks de kenmerken die onze discipline heeft, n.l. explosieve, korte technieken, waarbij zelfbehoud op de eerste plaats komt (het is dus allesbehalve een ju – zachte – Jutsu – kunst), maar om de filosofische en ethische waarden en verantwoordelijkheden in onze maatschappij toe te passen.

